

Albert Heijn op Wieringen

Nadat de boerderij van Egeltje, op de hoek van de Hoofdstraat en de Smitsteeg in 1928 door brand werd verwoest zag de Zaanse Kruidenier Albert Heijn zijn kansen schoon om een filiaal op Wieringen te bouwen.

De Zaanse Kruidenier zag dat door de bouw van de Zuiderzeewerken het aantal inwoners toenam, dus heel veel lege magen moesten gevuld worden. Hij liet een moderne winkel aan de Hoofdstraat bouwen.



De bedrijfsleider van Albert Heijn pakte groots uit. Hij deinsde niet terug voor het verlenen van goede diensten. Hij liet zijn producten met een bakfiets op Wieringen bezorgen. Thijs Eekhof en Jan Rasch bestuurden het transportmiddel.

Bijna alles werd los verkocht, het personeel deed alles in bruine zakken. Koekjes zaten in blikken trommels. Stroop en jam werd met een houten lepel uit een houtenvat geschept.

Jan Mol en Niek Wiegman waren de bedienden.

Bijna iedereen liep op zaterdagavond te flaneren door de Hoofdstraat. Zien en gezien worden was het motto. Menig romance is op straat geboren. Voor veel arbeiders was het een belangrijk verzetje, eindelijk een mogelijkheid om de monotonie van de dagelijkse arbeid te doorbreken. De winkeliers deden daar van harte aan mee. Ze hielden de winkeldeuren dan ook tot een uur of 10 `s avonds open.

Albert Heijn heeft later zijn filiaal aan bakkerij Pater overgedaan, later volgden er meer bakkers.

Uit het boek van Joh. Oedzes Uit de Wieringer Historie, foto van de Beeldbank Historische vereniging Wieringen

Rina Klein, Rinakleinhistorischwieringen@gmail.com